

27, 28 en 29 september 2013

VPF sluiten vaarseizoen

MECHELEN aan de DIJLE



Tijdens het laatste weekend van september had, we mogen gerust zeggen naar jaarlijkse gewoonte, het sluiten vaarseizoen plaats. Ditmaal werden we verwacht in de stad van de 'Maneblussers': Mechelen! Onze gastclub was MEMAC, ze hebben hun ligplaatsen zowat in het centrum van de stad. Om er te komen verlaat je via de Benedensluis op de Dijle (een vijftal km voorbij het Zennegat) het getijdenwater. De sluis bleek vroeger voor de nodige problemen te zorgen bij pleziervaarders, maar er zijn aanpassingen gebeurd zodat die problemen verholpen zijn. Bij aankomst in de sluis liggen enkele andere jachten reeds op ons te wachten. Wij waren er nog nooit, maar ik kan nu reeds zeggen dat het zeker de moeite loont om Mechelen aan te lopen.

De meeste deelnemers komen reeds op donderdagnamiddag de haven binnen. Gezien de eerste activiteiten pas beginnen op vrijdagavond hebben we de tijd om, na kennismaking met onze gastheren, op ontdekkingsstocht te gaan.

De zon verleent zijn medewerking en onze wandeling eindigt op de Vismarkt, waar naast de viswinkels verschillende terrasjes het straatbeeld beheersen.

Vrijdag, in de late namiddag, eens alle deelnemers veilig en wel afgemeerd liggen, vliegen we er meteen in met een bezoek aan 'HET ANKER'. De naam ten spijt heeft dit niets met scheepvaart te maken, het is de brouwerij van het gerenommeerde Gouden Carolusbier. Ze stamt uit 1369 en is een van de oudste brouwerijen van België.

De drie koperen ketels in de brouwzaal dateren van net na de Tweede Wereldoorlog en zijn tot vandaag het hart van de brouwerij. Een eigenaardigheidje is dat de brouwerij nu ook stokerij is geworden. De eerste whisky, een single malt, zal binnen enkele maanden, na 3 jaar en 1 dag rijpen in eiken vaten, op de markt komen.





Deze kunnen we spijtig genoeg nog niet degusteren, de verschillende biersoorten wel, en dat deden we met volle overgave bij het avondmaal in de plaatselijke bistro.

De zaterdagmorgen merken we dat het goed is geweest, allen zien er fris en monter uit. Uit veiligheidsoverweging is de eerste activiteit van de dag in de namiddag gepland. Een uitgebreide stadswandeling met gids. En die heb je echt nodig, zij kennen alle hoekjes, en de verhalen die erbij horen. We ontmoeten de gids in het door architecten onder handen genomen brouwhuis van LAMOT, nu omgetoverd tot congres- en erfgoedcentrum. Lamot is, na overname door gigant Inbev in 1995 helaas ter ziele gegaan.



Door de wandeling heen leren we de rijke geschiedenis van Mechelen kennen, zijn historische bewoners en de vroegere invloed van de stad op de evolutie van Europa. Na afloop wordt ons de mogelijkheid geboden om de Sint-Romboutstoren te bezoeken. Ik was zowaar verwonderd dat zoveel dames bereid waren de 538 treden te beklimmen om het klokkenspel van de twee beiaarden (niet beiaardiers) te bezichtigen die hier gehuisvest zijn. Voor we boven komen passeren we 6 niveaus, allen met hun specifieke installaties van weleer. De uurwerkkamer en de klokkenkamer spreken meest tot de verbeelding en zijn de beklimming al meer dan waard. Bovenop de 97 meter hoge toren kan je genieten van de weidse omgeving en het fantastische geluid van de 49 klokken.

's Avond gaan we met z'n allen tafelen in 'De Kraanbrug', vlakbij onze afmeerplaatsen. De meesten maken het niet te laat want morgen is het vroeg dag, alhoewel, er zijn altijd onverlaten die op 'het Mechels uur' te kooi gaan. Zondagmorgen is de bakker opnieuw van zijn woord. Na het ontbijt gaan we de gort op met een stadsgids. Die man is fantastisch en brengt ons op plaatsen waar je zonder gids niet binnen kan. We gaan ondergronds de overwelfde vlietenkelder bezoeken, daar liggen de overblijfselen van een prehistorische prauw tentoongesteld. In de tweede wereldoorlog was hier een schuilkelder ingericht. We krijgen uitleg over het belang van de Dijle, zien prachtige bronzen beelden en moeten de man ten langen leste huiswaarts sturen, anders komen we nooit op tijd voor de namiddagfietstocht door de omgeving, gegidst door Lucien en Florette, de inrichters van ons bezoek aan Mechelen.



Met de wind van achteren, de zon in het gezicht en na twee tussenstops komen we, moe maar voldaan, in de vooravond terug aan boord. Samen met een bont gezelschap lopen we naar 'De Hete Patat' een restaurantje onder de toren, ons aanbevolen door de gids, waar we het weekend afsluiten met... een hete patat, gevuld met allerhande lekkers.

De terugvaart naar de respectievelijke thuishavens gebeurt in etappes, afhankelijk van het getij. Het valt zwaar want voor de meesten zit het vaarseizoen er nu echt op. De tijd voor klussen aan boord breekt aan.

We kijken terug op een fantastische VPF-afsluiter en verlangen reeds naar de volgende bestemming in een nieuw seizoen.