

Beste leden,

Nu de meesten onder ons nog maar net zijn gekomen van Nieuwjaar staat onze welbefaamde winter Durmevaart voor de deur.

Bij sommige leden ligt de sloep, speedboot, kano, hovercraft, jetboot ... reeds te wachten om de Durme te trotseren.

Zoals jullie weten is dit steeds een avontuur waarover nog lang nagepraat wordt tussen pot en pint.

Op zaterdag 24 februari is het dan zover en zullen wij rond 8u15 afspreken en om 8u30 aanzetten op Driegoten. (HWS 10:43)

Dus wees op tijd !

Naar gewoonte zal men ons opwachten thv Waasmunster brug met verse soep en voor de gelukkigen een jeneuvel.

Afhankelijk van het tij varen wij dan verder de Durme op richting Lokeren.

Voor wie het verste geraakt... en terug geraakt natuurlijk, hijsen we het glas.

Nadien is er ook spek en eieren voorzien voor alle ingeschreven leden aan de prijs van 5€ per persoon.

Gelieve een seintje te geven wie zal meevaren en welke boten beschikbaar zijn.

Jacques.danijs@skynet.be

Tot dan !

Mvg,

Het KYCD bestuur

Koninklijke Yachtclub Driegoten