

# Toervaart Brugge, 26 - 28 mei 2023

## ons programma:

Op vrijdag is er de ontvangst van de boten en hun bemanning. Het secretariaat zal open zijn vanaf 17u00. Daar ontvang je de verdere info en een goodie-bag. Je zult daar ook al een of meerdere drankkaarten kunnen aankopen die het ganse weekend geldig zijn in de zaal.

**Noteer alvast dat alle momenten van samenzijn doorgaan in zaal de Violier, tweede straatje links vanaf de Coupurebrug, richting Park.**

### Vrijdag:

vanaf 18u00 kun je terecht in de zaal voor een eerste drankje en een babbel. Daarna kan je genieten van verschillende "Croques à volonté" met of zonder vlees en met soms verrassende vullingen. Voor je drankje en de croques moet je wel ingeschreven zijn (15,- p.p.)

Op zaterdag en zondag zijn er geen ontbijtbestellingen, daar er twee bakkerijen zijn in de Schaarstraat en je dus zelf in je broodbehoefte kunt voorzien. Let wel, de bakker aan de kerk is op zondag en maandag niet open!

### Zaterdag:

keuzemogelijkheden voor de voor- en/of namiddag of voor een ganse dag.

- Ganse dag: om 11u.15: wandelen naar de "**Lamme Goedzak**", een radarboot om daar in groep om 12u. te vertrekken naar **Damme** (11,- p.p.). Je kunt terug uit Damme vertrekken om 15u. of 17u. Damme is zeker een bezoekje waard en biedt ook talrijke culinaire mogelijkheden.
- 10u.00: Gidsbeurt: **Straffe verhalen en legenden** (5,-p.p.). Heb je al gezien dat er gouden kroontjes op ons stadhuis staan of dat Onze-Lieve-Vrouw in de stadhuisgevel een inktpot bij zich heeft? Wat is het Brugs beertje? En waarom kreeg het straatje naast het stadhuis de naam 'Blinde Ezelstraat'?
- 10u.00: Gidsbeurt: **De vrouw achter de hertog** (5,-p.p.). Macht en politiek, een mannenzaak? Zeker, maar wat was de rol van hun vrouwen? Waren zij zomaar willoze pionnen? Tijdens deze wandeling komen de echtgenotes in beeld.
- 14u.00: Gidsbeurt: **Beestig Brugge** (5,-p.p.). Als je denkt dat dieren niet thuishoren in de binnenstad, dan heb je Brugge nog niet goed bekeken. Je vindt ze overal: op daken en torens, in straatnamen en wapenschilden, als monument of attribuut.
- 14u.00: begeleide fietstocht: **Green bike polders** (9,-p.p. eigen fiets of 18,- p.p. met fietshuur). Samen met een begeleider fiets je richting polders, het platteland rond Brugge. Op belangrijke plaatsen, zoals het middeleeuwse Damme, wordt halt gehouden voor een extra woordje uitleg.

Zaterdagavond: Om 18u00 wordt iedereen verwacht voor de receptie, aangeboden door de VPF. Ook de burgemeester van Brugge, Dirk De fauw en de schepen van toerisme, Mieke Hoste komen even langs. Na de geplogenheden kunnen we aanschuiven voor een varken aan 't spit, dat al van 's morgens



vroeg zal bakken op locatie. Daarbij zijn er heel wat soorten groentjes voorzien en sauzen en kroketjes. Daarna nog lekker ijs. (27,- p.p.) Tijdens deze avond worden ook de plaketten uitgedeeld en is er muzikale ambiance tot in de vroege uurtjes.

### Zondag:

Op eigen tempo ontbijten. Er is weer een verscheidenheid aan activiteiten:

- 10u.00: **Wuvestroaten** (5,-p.p.). Overweldigend! Zoveel vrouw vroeger en nu, zo weinig straten naar hen genoemd. Brugge telt 1500 straten en amper 57 kregen een vrouwen-naam. Met onze *S-wan-babbelbox* zoeken we die vrouwen op en vertellen u meer over hun kunnen en gedurfd engagement.
- 10u.00: **Brugge voor wie Brugge al kent** (5,-p.p.). Ontdek tijdens deze wandeling de best bewaarde geheimen waar duizenden toeristen zo aan voorbijlopen en verschillende anekdotes die soms de Bruggeling zelf ontgaan.
- 14u.00: Fietstocht: **Verdwenen zwinhavens** (8,- p.p. geen fietsverhuur). Brugge, Damme, Monnikerede, Hoeke, Sint-Anna-ter Muident en Sluis waren ooit dé tophavens van Europa. Maar de Zwingel verzandde en de havens verdwenen. Deze nieuwe fietsroute met *virtual reality kijkers* wekt de middeleeuwse Zwinhavens terug tot leven.
- 14u.00: **Brexit or not, 1000 jaar Britten in Brugge** (5,-p.p.). Thematische wandeling rond Britse aanwezigheid in Brugge. Een Britse kijk op Brugge, Verrassende invloeden tussen Brugge en Groot-Brittannië

's Avonds kunnen we weer gezellig bijeenkomen in de zaal, waar vanaf 19u.00 de traiteur ons weer zal verwennen en je na de soep, zult kunnen kiezen tussen vlees of vis als hoofdgerecht, af te sluiten met een chocolademousse (30,-p.p.). Daarna kan er nog nagekaart worden en zullen heel wat deelnemers zelf voor ambiance kunnen zorgen.

Voor het geheel van dit weekend betaal je 20,00 euro inschrijving per boot/camper/B & B. Dit is voor de organisatorische kosten, 3 nachten gratis liggen, elektriciteit inbegrepen, plaketten,... Kom je vooraf liggen, gelden de gewone passantentarieven (1e nacht betalen, 2e gratis), dit wordt maar één keer toegepast, voor OF na het weekend.

Schrijf op tijd in! De gidsbeurten zijn met beperkt aantal deelnemers (wettelijk 24 + gids). Dus: eerst komt, eerst maalt.