

Na een goed en gevuld leven ging van ons heen

Jo Labens

*Initiatiefnemer, voorzitter en bestuurder
van diverse organisaties in het welzijnswerk, de socio-culturele sector,
de pleziervaart, het antifascisme en diverse actiegroepen*

geboren te Antwerpen op 11 november 1943
en rustig ingeslapen in het WZC Het Gouden Anker
te Antwerpen op 25 januari 2018.

*Er is tot woensdag 31 januari 2018 tot 12 uur de mogelijkheid een laatste groet te brengen
in het Uitvaartcentrum Eugène Timmermans, Antwerpsestraat 49 te Mortsel,
steeds na telefonische afspraak op 03/440 52 19.*

U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartplechtigheid bij te wonen
op **donderdag 1 februari 2018 om 12 uur** in de aula Chrysant
van het crematorium van Antwerpen, Jules Moretuslei 2 te Wilrijk.

Samenkomst aldaar vanaf 11.45 uur.

Zijn assen zullen op een later tijdstip toevertrouwd worden aan het water.

*Bloemen noch kransen,
liever een gift aan : koma-ar educatief vzw studie en preventiedienst
op rekeningnummer: BE78 0012 9723 8186*

Rouwadres:

Yannic Labens
Lange Vlierstraat 21 - 2000 Antwerpen
yannic.labens@telenet.be

Dit melden u met droefheid:

Wim en Yannic Labens

zijn zoon en dochter

Chris Van Hoydonck

hun moeder

Karel Labens

zijn broer

Chris en Hans Versmissen

zijn nicht en neef

en Hilde Adam

hem genegen

*Met oprechte dank aan het verzorgend en verplegend personeel
van WZC Het Gouden Anker en de artsen Beutels en Cools
voor hun goede zorgen.*