

Met de TITINE naar BERLIJN

Tekst & foto's: Jeanine en Willy Vansteenkiste

Deel 3

DE INTREDE

Het is eind juni. Het zou stilaan hoogzomer moeten worden. Dit is vooralsnog niet het geval. Jeanine en Willy zijn intussen een volle maand onderweg en kunnen Berlijn bijna ruiken. Ze zijn gisteren in de Brandenburgse haven Slawenhof aangekomen. Brandenburg is de parel van het noorden, gebouwd aan de Havel. Deze prachtige stad heeft in de omgeving maar liefst 3500 meren en zowaar 6700 km waterwegen. Een watersporter kan niet anders dan zich hier in zijn element voelen. De vele ongerepte rivierarmen smachten ernaar om ontdekt te worden, mooie fietsroutes doorkruisen het groene landschap. Toch zijn ze een beetje rusteloos want... Berlijn lonkt!

Zaterdag 29 juni

We verlaten Brandenburg om 8:30 u. Via Brandenburger Niederhavel – Kleiner Beetzsee, door de Vorstadtschleuse Brandenburg, Havel – Trebelsee en Ketziner Havel lopen we Ketzin aan waar een mooie steiger op ons ligt te wachten. Zonder goede vaarkaarten waren we waarschijnlijk in Antananarivo aangekomen. Maar die kaarten hebben we gelukkig wel. De gevaren afstand is toch maar 23 km, het havengeld bedraagt 6,75 €. We kunnen nog vlug, voor de regen zijn intrede doet, inkopen doen. Daarna belet het overvloedige hemelwater ons nog verdere uitstapjes te maken. Misschien hadden we toch maar beter doorgevaren tot in Madagaskar, als het daar regent blijft het er tenminste warm.

Zondag 30 juni

Droog! Mooi zo, er staat wel een strakke wind, dit belet ons niet om tegen 8 uur reeds de touwen los te gooien. We komen nog voor de middag aan in Potsdam. Liefst zouden we in de stad afmeren, maar het ligt er vol. Dan maar een stukje terugkeren naar de grote jachthaven van Potsdam. We betalen 36 € havengeld voor 3 nachten + 10 € waarborg voor een sleutel. Die prijzen vallen allemaal best mee. Met de fiets trekken we naar Potsdam: Louisenplatz met kleine Brandenburger Tor, naar Nauener Tor en tot Sanssouci. (afkomstig van het Franse sans soucis: zonder zorgen) In 't stad drinken we een pintje en likken een ijsje.

Maandag 1 juli

Eerst halen we broodjes bij de bakker en doen inkopen bij de LIDL. Fietsend naar Chateau Sanssouci (lap, gesloten op maandag, net als de coiffeur thuis!), dan maar te voet het park rond dat kasteel afdweilen. Lekker goedkoop en de ideale plaats om onze broodjes en bijhorend drankje te nuttigen op een bankje.

Om op de Duitse vaarwateren naar Berlijn te varen werd van volgende vaarkaarten gebruik gemaakt:

Noord-Duitse binnenwateren, Binnendoor naar Berlijn en verder.

Führer für den Binnenfahrtensport. Informationsdienst für die Motorisierte Freizeitschiffahrt Vom Rhein zur Nord und Ostsee.

Mit flüssen und kanälen zwischen Ems und Elbe

Berlin & Märkische gewässer 1. Untere Havel - Spree - Dahme.

Berlin & Märkische gewässer 2. Obere havel - Rhin - Müritz - Elde.

Farbige Ausgabe Wesel - Berlin

Uitgeverij Hollandia BV

Bij dit boek zit een cd met digitale kaarten

Bij dit boek zit een cd met digitale kaarten



Het Sanssouci park is zeer groot en verzorgd, met fontein en veel mooie beelden. Oho, ik hoor jullie al denken, naaktbeelden zeker... nee hoor, of toch? De beeldhouwers hebben meestal een doek rond strategische plekjes uitgebeiteld, weliswaar niet altijd heel zorgvuldig gedrapeerd. Maar er is voor elk wat wils, vrouwen en mannen, bijna gelijk verdeeld.

In de Vodafone winkel hebben we een USB stick met een simkaartje gekocht om een maand te kunnen mailen naar het thuisfront in België. Dat werkt naar behoren, wel trager dan thuis, zware bestanden worden best vermeden, maar je hoort ons niet klagen. Op het achterdek kunnen we zowaar nog genieten van een pintje, maar toch moeten we opnieuw vroeg naar binnen wegens een onweersbui.

Dinsdag 2 juli

Fietsdag! En een voorzichtige intrede van de zomer. Met onze fahrrad (rijwiel) proberen we nogmaals het kasteel te bestormen. 't Is te zeggen, alleen Jeanine bezoekt het kasteel, misschien hoopt ze er een jonge ridder aan de haak te slaan, het kan evengoed een kikker zijn... en Willy bezoekt, zoals het echte mannen betaamd, de moskee!

In werkelijkheid is die moskee tegenwoordig een stoommachinemuseum (Dampfmachinenhaus). Het gebouw was zelfs nooit als moskee in gebruik. Het werd anno 1841 opgetrokken in opdracht van toenmalig kasteelheer Friedrich Wilhelm IV (koning van Pruisen). In het gebouw stond de stoommachine en pompinstallatie om de fontein rond het kasteel en in het park van Havel-water onder druk te voorzien.

Een Moskee als pomphuis... zou de minaret de schouw geweest zijn? Hilarisch. Al kan ik mij voorstellen dat niet iedereen (inwoners van Molenbeek bv.) hiermee kan lachen.

Maar Willy heeft opnieuw geen geluk, enkel open op zaterdag en zondag! Hij had nochtans verse sokken aan getrokken.



Woensdag 3 juli

Als boetedoening haalt Jeanine deze morgen de broodjes. We vertrekken om 8u45. Ons vaarwater voor vandaag: Tiefer Havel – Jungfernsee – Kladowersee en Havel. We maken vast in Spandau om 11u30 bij Marina Lanke jachtwerf. Havengeld voor 3 nachten 52,50 €. Naar Duitse normen niet heel goedkoop, maar we liggen veilig en overal dichtbij. Dus zeker z'n geld waard. Met bus X34 trekken we naar Berlijn tot aan de Zoo Garden. We kopen er 2 tickets aan een INFO loket voor 3 dagen stadsbezoek met bus, U-Bahn (tram) en S-Bahn (trein).

Bij een bezoek aan grote steden zoals Berlijn of Parijs is dit echt een aanrader. Je stapt op en af waar je wil zonder telkens te moeten zoeken waar en welk ticket je moet kopen. De afstanden tussen verschillende bezienswaardigheden zijn er soms zo groot, of langs de drukke gevaarlijke wirwar van wegen moeilijk te vinden, zodat het openbaar vervoer een bijna ideale oplossing is. In sommige musea kan je zelfs met het ticket binnen of krijg je korting.

Zwartrijden is natuurlijk een alternatief, maar je voelt je geen moment op je gemak, en probeer het bij een controle maar eens uit te leggen, in een vreemde taal, dat je van niets weet. (Wir haben es nicht gewusst!?)



's Middags aan boord worden broodjes gegeten waarna we met de fiets de omgeving verder ontdekken. Neues Chateau, Hyppodroom, Römischer Bäder, Chinesisches Haus, en nog eens door het enorme 'Sanssouci' park gereden.

Aan de Brandenburger Tor in Potsdam wordt een terrasje aangedaan. Daarna rijden we nog naar het 'Holländisches Viertel', een oude maar perfect gerestaureerde wijk in Hollandse stijl, in de 18^{de} eeuw opgetrokken om Nederlandse gastarbeiders een onderkomen te geven.

Zoals je kan zien, we zijn bezig geweest. Willy valt 's avonds als een blok in slaap, Jeanine blijft nog wat mijmeren over de onvindbare prins in het kasteel!

Nabij de Reichstag doen we, naar dagelijkse gewoonte, nog een terrasje, je leeft waarschijnlijk maar een keer nietwaar. We **'kopen'** er maar meteen 2 **gratis** tickets voor een bezoek aan het imposante gebouw met de fantastische koepel. Donderdagmorgen om 9u10 mogen we binnen. Vooraf inschrijven is bijna een noodzaak, het aantal bezoekers is zeer groot en er is een beperking, want hier wordt nog... gewerkt.

Donderdag 4 juli

Om 6u30 uit de veren, om 7u30 reeds op de bus naar Berlijn zodat we zeker op tijd zijn voor ons bezoek aan de Reichstag. Enkele woordjes uitleg over dit geschiedkundig zeer belangrijk gebouw vind je terug in de bijlage in het kadertje.

Van bij de mooie glazen koepel heb je een fantastisch zicht op de stad. De speciale lichtinval wekt ongetwijfeld de geest op van hoofdvrouw Angela en haar parlementsleden tijdens de zittingen in het onderliggende halfgrond.

Met ons busticket sjezen we naar de 'Berliner Fernsehturm' nabij de Alexanderplatz. Na bijna 2 u in de rij staan schuiven kunnen we de 207 m naar boven. Een uurtje later staan we terug buiten, 19 € armer, ondanks onze 2 kortingsbonnen van de bus. Bovendien was er slechts 5 km zicht wegens een lichte mist, terwijl je normaal kan kijken tot in chakamaka. Wat kan het leven hard zijn.



Reichstaggebouw

Werd in 1894 in gebruik genomen als parlamentsgebouw onder Keizer Wilhelm II (dik tegen zijn zin, want het gebouw was hoger dan zijn paleis).

In 1918, daags voor de wapenstilstand, wordt hier de Duitse Weimar Republiek uitgeroepen.

In 1933 wordt brand gesticht, een misdaad die waarschijnlijk nooit met zekerheid zal opgehelderd worden. De nationaalsocialisten, onder leiding van ene Dolf Hitler, grijpen de macht. Tijdens de daarop volgende tweede wereldoorlog wordt de Reichstag gedegradeerd tot ziekenhuis en krijgt het zwaar te verduren. Toch blijft het gebouw Duitsland symboliseren en wordt er een hevige strijd uitgevochten. Op 2 mei 1945 wappert de Russische vlag op het gebouw. Daarmee komt een eind aan een tijdperk van oorlog en terreur. De koude oorlog kan beginnen. Duitsland werd verdeeld in Oost- en West. Het gebouw bleef langs de westkant, vlakbij de muur. Het werd deels gerestaureerd, zonder de koepel, maar deed geen dienst meer als regeringsgebouw.

Na de hereniging in 1990 werd het gebouw grandig onder handen genomen. Het oude gebouw is nu een architectonisch pareltje met een nieuwe transparante koepel midden op het gebouw.

Sinds 1999 is het opnieuw in gebruik als parlamentsgebouw.

Terug op de Alexanderplatz is het tijd om onze broodjes te eten. Er is in Berlijn zoveel te zien, we weten echt niet waar eerst naartoe. Met de bus naar Brandenburger Tor en dan te voet naar het Holocaustmonument. Het monument ter herdenking van de Jodenvervolging is opgetrokken uit 2711 grijze betonblokken van verschillende hoogte. Het symboliseert de desoriëntatie van toen. Mooi is anders, maar je wordt er toch heel heel stil bij!

Wie in Berlijn was, heeft 'm gezien. Niemand kan er zomaar langsgaan. Geen wonder, de Berlijnse televisietoren is met 368 meter het hoogste openbaar toegankelijke gebouw van Europa. Maar de toren is meer dan dat.

Hij werd ingewijd op 3 oktober 1969, vlak voor de 20e verjaardag van de DDR. Walter Ulbricht, de toenmalige voorzitter van de DDR-staatsraad, beschouwde het als een van de belangrijkste symbolen voor de superioriteit van de socialistische maatschappij. De bouw van de televisietoren in Berlijn bewees dat men in het Oosten aan een betere toekomst werkte.

Terwijl de DDR vandaag al lang tot het verleden behoort, staat de Fernsehturm in Berlijn nog steeds rechtop. Jaarlijks heeft de toren meer dan een miljoen bezoekers. Vanaf meer dan 200 meter hoogte kijken zij uit over de onophoudelijke bedrijvigheid en de voortdurende veranderingen in de stad. De Berlijnse televisietoren is hét coole symbool voor de verenigde stad Berlijn.

Je kan er, bij open weer, genieten van een adembenemend uitzicht over Berlijn in de panoramabar of in het draaiend restaurant 'Sphere'.



Checkpoint Charlie, vroeger en nu: zoek de 7 verschillen!?



Zaterdag 6 juli

Berlijn bevalt ons opperbest, we beslissen om voor 2 dagen extra bustickets te kopen. Uiteraard hoeft u geen jachtje te hebben om hier op bezoek te komen, vandaag zaten zowaar Gentenaars naast ons terwijl we van onze lunch zaten te genieten. We dachten eerst, met dat accent, aan Hongaren. Niet dus! Zij waren ook met de bus... vanuit Gent. Hun ticket zal iets duurder zijn.

Jeanine koopt in een Desigual winkel 2 sjaals voor de kinderen. In het havenkantoor betalen we ook voor 2 nachten bij en draaien nog 2 wasmachines en 2 droogkasten. Alles lijkt vandaag per koppel te gaan. Reden te over om twee pintjes te drinken... 0.5 liter/stuk.

Zondag 7 juli

Met bus en U bahn trekken we naar Checkpoint Charlie. Checkpoint Charlie was tijdens de koude oorlog een controlepost op de grens van de Amerikaanse en Russische sector bij een doorgang in de Berlijnse Muur aan de Friedrichstraße. Aansluitend bezoeken we er het Mauernmuseum (Museum Haus am Checkpoint Charlie). In een permanente tentoonstelling toont het museum de geschiedenis van de Berlijnse Muur en geeft inzicht in de manieren waarop mensen wisten te ontsnappen uit de DDR. Willy is intussen ook ontsnapt en zit een pintje te drinken op een terrasje.

Een ander bezienswaardigheid is de Gendarmenmarkt, een heel bekend en volgens kenners het mooiste plein in Berlijn die, ondanks zijn naam, niets te maken heeft met de koude oorlog of spionage. (Nee, ook niets met getrouwde vrouwen!) Het plein is vooral kenmerkend door de tweeling. Aan beide zijden van het concertgebouw staat een kerk. Je zou denken dat ze identiek zijn, maar dat is niet zo. Het zijn concurrenten. Rechts is een Franse Dom, links een Duitse.



Naast repetities in open lucht voor een waar concert met groot orkest passeren we nog aan een draaiorgelfestival en een festiviteit waar life muziek uit de jaren 60 wordt gespeeld. Het hoeft geen betoog: **Berlijn leeft!**

Maandag 8 juli

Willy wordt vandaag achtergelaten, Jeanine trekt er alleen op uit om boodschappen te doen en rustig in enkele winkels rond te kuieren. Intussen wordt de boot gekuist, drinkwater bijgevoerd, de motor nagezien... kortom, alles wordt in gereedheid gebracht voor de nakende afvaart.

Dames, zo moet je dat doen!

Onze Duitse buurman van de "Ferdinand" vraagt of we interesse hebben in rode Merlot, die staat blijkbaar in de reclame, 3 liter voor 5 €. Hij brengt ze na de middag zelfs eigenhandig aan boord. Bij een Jupiler op het achterdek doorlopen we de kaarten voor komende vaarroute naar de "Scharmützelsee". Zijn vrouw verzekert ons dat het daar "zehr schön und zehr Romantisch" is. Dat laatste geeft de doorslag. We kunnen niet rap genoeg vertrekken, maar niet meer vandaag. Tot een gat in de nacht wordt een aanslag gepleegd op zowel de reserves van de TITINE als die van de FERDINAND.

Volgende keer gaan we op zoek naar ROMANTIEK.

Jeanine & Willy
TITINE